

#DWARNS

voor de jeugd

Coördinatie en Stinks Connie Dekker, teksten Ron de Zeeuw

Wat is jouw lievelings uitgestorven dier?



Veel mensen hebben een lievelingsdier, een dier dat ze leuker vinden dan elk ander dier. Het mijne is een poes. Ze heet Lily. Ook een jong beertje en een tijgerwelp komen in de buurt.

Niet veel mensen hebben een lievelings uitgestorven dier. Het is moeilijk een dier leuk te vinden dat je nergens kunt zien en al helemaal niet aaien. Ze zijn er namelijk niet meer, niet in de dierentuin, niet in een stil bos ergens in Afrika, nergens. Je kunt ze dus niet

fotograferen of filmen. Wel zijn er mensen die erg mooie tekeningen kunnen maken van dieren die soms al heel lang niet meer bestaan. Ze doen dat door goed naar de skeletten te kijken. Soms hebben uitgestorven dieren nog levende familie. Zo kun je een beetje raden hoe ze eruit zagen. Sabeltandtijgers zijn al tienduizend jaar uitgestorven maar lijken veel op levende tijgers, net als mammoeten veel op olifanten lijken.

Tasmaanse buidelwolf



En dan zijn er dieren die pas zo kort geleden zijn uitgestorven dat er nog foto's van zijn en zelfs films. Mijn lievelings uitgestorven dier is de Tasmaanse wolf.

Het was geen echte wolf maar een roofdier dat er veel op leek en ongeveer even groot was. Het laatste dier is pas in 1936

gestorven in een dierentuin. Er zijn foto's van hem gemaakt. Ze zijn uitgeroeid omdat ze af en toe een schaap opaten. Het was verre familie van de kangaroo. Het was in feite een vleesetende kangaroo. Ze hadden buidels, net als kangaroes, en als ze haast hadden hopten ze op hun achterpoten.

Afbeelding geplaatst met dank aan de dinospecialisten van de Wikipedia - www.dinopedia.wikia.com en Paleozoic Wiki: www.it.paleozoic.wikia.com - Stinks en foto van poes Lily door Connie. Het enorme monster in Stinks is de Megalania prisca, het grote reptiel uit Australië en het is niet zijn lievelingsdier.

Het griezeligste uitgestorven dier

Het is niet moeilijk om het griezeligste uitgestorven dier te noemen. Iedereen kent de Tyrannosaurus Rex, de grootste vleeseter aller tijden. Ze zijn al 65 miljoen jaar uitgestorven en omdat er pas ongeveer 2 miljoen jaar mensen zijn is er dus nog nooit iemand een tyrannosaurus tegengekomen. Maar er is een ander erg griezelig dier dat pas tienduizend jaar is uitgestorven. Het is dus ooit gezien door mensen. Je kent het vast niet.

Het is een loopvogel zo groot als een struisvogel maar dan met een enorme kop en een gevaarlijke haaksnavel. Er waren verschillende soorten. Ze hebben een Latijnse naam, die niet erg makkelijk is: Phorusrhaci. De Nederlandse naam is schrikvogel en niet omdat ze andere dieren lieten schrikken door heel hard boe te roepen...

Ze zaten verstopt in de bossen van Zuid Amerika en stortten zich op hun prooi vanuit een hinderlaag. Misschien ook wel op de indianen die toen juist Amerika ingetrokken waren vanuit Siberie.

Een ander erg griezelig uitgestorven dier is de Megalania prisca, een groot reptiel uit Australië. Het was zes meter lang



en woog duizend kilo en leek wel wat op de komodovaraan. Alleen is een komodovaraan maar drie meter lang en weegt honderdvijftig kilo. Een komodovaraan is al zo sterk dat hij een volwassen buffel kan doden. Je kunt wel bedenken hoe sterk dat Australische beest moet zijn geweest. Net als de schrikvogel lagen ze ergens verstopt te wachten

tot er een lekker hapje voorbij kwam lopen. Dan sprongen ze uit hun schuilplaats zo op hun prooi. Hij is pas tweeduizend jaar geleden uitgestorven, terwijl er al vijftigduizend jaar mensen zijn in Australië. De oorspronkelijke Australiërs heten aboriginals. Ik denk dat ze erg voorzichtig zijn geweest op jacht als er reptielen van zes meter lang rondscharrelden.

Uitgestorven op Flores: de hobbit



Afbeelding: de homo Floresiensis bijgenaamd de hobbit. Dank © National Museum of Nature and Science (Tokyo, Japan)

Die komodovaraan komt voor op de eilanden Komodo en Flores in Indonesië. Daar heeft een van mijn andere lievelings uitgestorven dieren geleefd, een dwergolifant.

Ze waren maar een meter hoog en zijn ongeveer tienduizend jaar geleden uitgestorven. Waarschijnlijk zijn ze allemaal opgegeten door de komodovaraan. Er woonde trouwens ook een

ras van dwergmensen op Flores. Die mensen waren ook maar een meter lang en hadden heel kleine schedeltjes, niet veel groter dan een chimpansee.

Pas in 2008 zijn in een grot op Flores de resten van die mensen gevonden. Het lijkt erop dat ze tegelijk met die dwergolifantjes zijn verdwenen, ongeveer tienduizend jaar geleden.

De wetenschappelijke naam van deze dwergmens is homo Floresiensis. Zijn bijnaam is de hobbit. Ook mensenrassen sterven dus uit. Al heel lang werden door de huidige bewoners van Flores verhalen verteld over dwergmensen die in de bossen zouden wonen. Net als bij ons sommige mensen aan kabouters geloven. Alleen bleken die verhalen op Flores waar te zijn.



Dit is niet Stinks lievelings uitgestorven dier...

De droom van Stinks is om als ontdekkingspoes naar onontdekte eilanden te varen en onontdekte dieren te vinden die dan naar hem vernoemd zullen worden zoals de 'stinkssabeltandtijger'.